



Og hør du mig nordmand hvad jeg siger dig
ni de spørgsmål skal du besvare mig
og enten skal du døden modtage
eller det skal gå dig vel i dine dage

Og sig hvad er vel det rundeste hjul
og hvor fejrer man den fagreste jul
og hvad skinner videre end svanen
og hvad råber højere end tranen

Jo solen er vel det rundeste hjul
i himmelen fejrer man den fagreste jul
og månen skinner hvidere end svane
og torden råber højere end tranen

Men sig mig hvad lægger vel den bredeste bro
hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro
og hvad dækker jorden med et klæde
og hvor finder død mand sit sæde

Jo solen den lægger vel den bredeste bro
hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro
og sneen dækker jorden med et klæde
i graven finder død man sit sæde

Men sig hvad er mørkere end natten den grå
og hvad slår stærkere end lærkevinger små
hvorhen fører vejen den brede
den menneskene betræder med glæde

Jo tanken er mørkere end natten den grå
og hjertet slår stærkere end lærkevinger små
til helvedet fører vejen den brede
den menneskene betræder med glæde

Og hør dig mig nordmand hvad jeg siger dig
ni de spørgsmål har du besvaret mig
og intet skal du døden modtage
nej, det skal gå dig vel i dine dage

Tekst: trad. men især efter Leif Varbergs pers. vers.

Melodi: nedskr. af Emil Öberg 1862 eller -62 efter "en gammel blind kone" i fattighuset, Lunda socken, Södermanland

Og hør du mig nordmand hvad jeg siger dig
ni de spørgsmål skal du besvare mig / kan du de spørgsmål her besvare mig
og enten skal du døden modtage
eller det skal gå dig vel i dine dage

Og sig hvad er vel det rundeste hjul
og hvor fejrer man den fagreste jul /og hvad er vel mørkere end sorteste kul
og hvad skinner videre end svanen
og hvad råber højere end tranen

Jo solen er vel det rundeste hjul
i himmelen fejrer man den fagreste jul /og tanken er mørkere end sorteste kul
og månen skinner hvidere end svane
og torden råber højere end tranen

Men sig mig hvad lægger vel den bredeste bro
hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro
og hvad dækker jorden med et klæde
og hvor finder død mand sit sæde

Jo solen den lægger vel den bredeste bro
hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro
og sneen dækker jorden med et klæde
i graven finder død man sit sæde

Men sig hvad er mørkere end natten den grå / Men hvad er vel hurtigere ens skovens fagre rå
og hvad slår stærkere end lærkevinger små
hvorhen fører vejen den brede / hvor haver solen sit sæde
den menneskene betræder med glæde

Jo tanken er mørkere end natten den grå /jo tanken er hurtigere end skoven fagre rå
og hjertet slår stærkere end lærkevinger små
til helvedet fører vejen den brede /i vester haver solen sit sæde
den menneskene betræder med glæde /

Og hør dig mig nordmand hvad jeg siger dig
ni de spørgsmål har du besvaret mig /alle de spørgsmål har du besvaret mig
og intet skal du døden modtage
nej, det skal gå dig vel i dine dage

Tekst: trad. men især efter Leif Varbergs pers. vers.

Melodi: nedskr. af Emil Öberg 1862 eller -62 efter "en gammel blind kone" i fattighuset, Lunda socken, Södermanland