

Vikingelandsbyens Venner



Beretning for 2019

2019 har været et ganske specielt år og rigtig meget har været meget anderledes end det plejer at være. Helt særligt står den store indsats for at færdiggøre broen og den fantastiske indvielsesfest d. 13. september.

R rigtig mange af jer har ydet en meget stor aktiv indsats. Andre har ved deres medlemskab været med til at støtte foreningen og det arbejde vi kan gøre for at støtte Vikingelandsbyen. Sidst og ikke mindst, vi har fået mange nye venner i årets løb. En stor tak til jer alle sammen.

DANMARKSHISTORIEN I VESTSKOVEN.

Danmarkshistorien i Vestskoven fejrede søndag d. 2. Juni, at det var 375 år siden Ole Rømer blev født . Arrangementet blev afholdt på Kroppedal og det var sikkert derfor kun få medlemmer var mødt op for at støtte Vikingelandsbyen. Det var et fint arrangement og Vikingelandsbyen stod for de afsluttende smagsprøver af renæssance mad. Det var fint at møde et nyt publikum og være med til at gøre opmærksom på Vikingelandsbyen.

VIKINGELANDSBYENS ÅRS DAG:

Årsdagen blev fejret helt anderledes end den plejer. Efterårshøslettet var slået sammen med årsdagen som forberedelse af indvielsen af Vikingebro ugen efter og i landsbyen var husene åbne. Vi havde dog ikke nogle aktiviteter, som vi plejer, ud over madlavning og servering af meget lækre smagsprøver sidst på dagen. Alligevel var der mange besøgende, både lokale og turister og vi, der var mødt op for at hjælpe til med høslet og forberedelse og servering af mad, havde rigeligt at lave.

HØSLET

Høslet blev afholdt for alle medlemmer og børn d 15. Juni. Der var et fint fremmøde af både børn og voksne og området nåede at blive helt klar inden regnen kom. Efterårshøslettet var slået sammen med årsdagen.

MEDBYGGERAKTIVITETER:

Tekstil:

I systuen har der været god aktivitet, både for "dagholdet" og på medbyggeraftenerne. Vi har farvet masser af garn som bruges i formidlingen. Der er syet rigtig meget tøj, Thorsberg bukser, mange særke, en varm frakke, kjoler, skjorter og kofter. Børn og voksne er blevet godt forsynet.

Vi er i gang med at væve vægtæppe på opstad-væven, skjortestof på fireskaft væven. Og på Osebergvæven er der opsat et brikvævet bånd. Vi har også lavet mindre brikvæve. Ved indvielse af broen havde vi et fint telt hvor vi kunne have vores aktiviteter. Vi havde mange besøgende både børn og voksne. Særlig slyngning af bånd og Oseberg væven var god at have med til publikum, der var mange vi kunne give en god oplevelse.

Broen:

Alt byggearbejde i hele året var koncentreret om vikingevej og bro. Nogle medbyggere har arbejdet hele året flere dage om ugen sammen med brobyggerne og de har ydet en fantastisk indsats til projektet. Også på vores medbyggeraftener har alle mødt op og arbejdet ihærdigt på broen, om det så skulle ske ved hjælp af arbejdslamper, så er det sket. Når brobyggerne havde større tunge opgaver, såsom at lægge tværdragere på plads, blev vi alle opfordret til at møde op tirsdag aften og endnu flere mødte op for at give en tårn med og bagefter blev vi belønnet med noget godt fra grillen og lidt koldt at drikke. Antallet af øksehug er ikke til at gøre op og der er nok flere, der har drømt om utallige nagler om natten.

INDVIELSEN AF VIKINGEBRO - HARALDS BRO

Fredag d. 13. september vil længe blive husket. Det var højdepunktet af næsten 3 års arbejde for Vikingelandsbyen, de 3 håndværkere, børn og os frivillige. Tusindvis af timer er der blevet brugt og resultatet er ganske mageløst. Festlighederne startede kl. 12 hvor vi havde en masse aktiviteter. Smedning, fåreklipping, musik, madlavning over bål, rebslagning, tekstil, "vær med til at sætte en brostolpe i jorden", naturvejleder og høslet. Der var over tusind besøgende og mange var oprigtigt interesserede i aktiviteterne, spurgte ind til det og prøvede selv, hvor det var muligt. Selve indvielsen startede kl. 14 med taler af Klaus Mynzberg, leder af Vikingelandsbyen, Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet og Henrik Lehmann-Andersen, direktør Nordea-fonden. Fra hver sin ende af broen gik nu en skoleklasse fra Albertslund og en skoleklasse fra Høje Taastrup med de 2 sidste køreplanker ind midt på broen og lagde dem på plads. Plankerne blev naglet på plads af børnene, talerne, bro håndværkerne og nogle af de frivillige. Til allersidst døbte Mads Thernøe, museumschef på Kroppedal, broen. Den hedder nu Haralds Bro. Broen var nu fyldt med mennesker og den blev grundigt indviet af de mange fødder, der skulle gå i hele broens længde og tilbage igen.

MEDBYGGERE I DAGTIMERNE.

2019 har det fortsat været muligt at komme i Vikingelandsbyen i dagtimerne og det er der flere, der har benyttet sig af. Alle er velkomne uanset forudsætninger og man møder bare op.

Man kunne man være med til:

- Byggeopgaver efter aftale med Klaus Mynzberg.
- Tekstilopgaver som spinding, plantefarvning, vævning og syning af tøj til børn og voksne

I 2019 har systuen haft åben hver tirsdag og torsdag kl. 10 - 14.

For 2020 fortsætter vi, nu hver tirsdag og onsdag kl. 10 - 14.

PILEMARKEN:

Pilemarken har været udsat for hærværk. Der er nogen, der har trængt ind og ødelagt hegnet, med det resultat, at gederne er smuttet derind og har spist alle de fine småplanter. Vi håber de overlever vinteren, så vi kan sikre pil til de næste år.

AFTENTUR 3. oktober:

Vikingelandsbyens naturvejleder Kristian vil tog os med på en guidet tur med emnet: Hvorfor betød skoven så meget for vikingerne? Vi hørte både om vikingernes store byggetekniske kunnen og bagefter gik vi i skoven. Vi besøgte stævningsskoven og områder hvor der er fældet store træer, her er børnene i dagligdagen med til at fælde både træer. Vi hørte også om skovens klima og om sagn og myter.

INSPIRATIONSTUR 26.-27. oktober.

Dette års inspirationstur gik til Kongernes Jelling, Jernaldermiljøet ved Vingsted, Ravingbroen og Bork Vikingehavn. Overnatning og aftensmad mv. var på Danhostel Grindsted-Billund.

På trods af silende regn lørdag blev det en rigtig god tur. Turen var godt arrangeret og vi havde nogle meget inspirerende guider. Spørgelysten var stor og vi fik udnyttet tiden fuldt ud på alle besøgssteder, ja måske ikke helt ved Ravingbroen, for her var det nu gået over i temmelig kraftigt blæst og regn. Vi fik meget god inspiration til vores arbejde i Vikingelandsbyen, specielt omkring byggeteknik og forskellige typer ovne.

MIMERSDAGE 2. - 4. november.

Årets tema i Mimersdagene var skamler med flettet eller fast sæde. Torben Johansen, en af venneforeningens medlemmer, gav en kort introduktion til skamler, vi valgte hvilken type skammel, vi hver især ville lave og gik i gang med arbejdet. Det var højst forskelligt, hvad der kom ud af arbejdet. Der var alt lige fra foldestol (den type der er fundet i bronzealderen) og fine skamler med fint høvlede brædder som sæde/lille bord til trebenede skamler og firebenet bæk.