

# Vikingelandsbyens Venner



## Beretning for året 2017-18

**Foreningsåret 2017 - 18 var Vikingelandsbyens Venneforening 22. sæson.** Og det var samtidig også året for fejring af Vikingelandsbyens 25 jubilæum.

I forårssæsonen har der været et højt aktivitetsniveau i Vikingelandsbyen og Venneforeningen har bidraget godt til arbejdet. Vi har med glæde også budt velkommen til flere nye medlemmer.

- Vinteren havde været hård ved madovnen, så vi fik bygget en ny madovn.
- Vi fik hugget flere bulplanker og påbegyndt opsætning af spær på laden.
- Vi fik færdiggjort en del dragter til brobyggerne og der blev arbejdet flittigt på Risbytapetet.
- Vi fik givet en hånd med på brobyggeriet.
- Vi fik lavet siderne til den nye Oseberg gryde færdig

Sidst på forårssæsonen gik **forårsbørnebygger** i gang og der var god deltagelse. Vi holdt fælles afslutning for alle børn og voksne på sidste medbyggeraften inden sommerferien.

**Danmarkshistorien i Vestskoven** blev ikke afholdt som vanligt, i stedet var der **åbent hus i Vikingelandsbyen d. 4. juni**. Vi fik så meget regn, at ingen rigtigt kunne huske, at det havde regnet så meget før på en åbent hus dag. Men humøret var højt, der var mange gæster, der oven i købet blev længe og både vi medbyggere og Vikingelandsbyens personale havde en god dag.

Tirsdag d. 13. Juni var vi mange fra Venneforeningen, der var med til at løfte de store tvædragere (450 - 500 kg pr stk.) på **Vikingbro** på plads. Det var en meget spændende og sjov opgave for os. I efterårssæsonen fik vi endnu en gang mulighed for at være med.

Onsdag d. 21. Juni fra kl. 14.30 blev **Vikingebroen officielt fejret** med taler af Lars Buus Graeser, museumschef på Kroppedal, projektchef fra Nordea-fonden Niels Olsen og borgmester Steen Christiansen,

Albertslund og borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup. Der blev nedsat en stolpe af Borgmestrene og det skete med maner: Jørgen havde medbragt offergaver og til stor jubel blandt publikum kvitterede stolpen med et stort muddersprøjt, da den faldt på plads i stolpehullet. Der var ca. 150 besøgende og flot deltagelse i de forskellige aktiviteter der var.

**Første medbygger efter sommerferien** startede tirsdag d. 8. august og der var godt fremmøde. 15. august holdt Skipper Bo en intro til vores **inspirationstur** med et godt oplæg om vikingernes trelleborge og søndag 19. august havde vi en virkelig inspirerende tur til Borgring ved Køge og en mere end 2 timer lang omvisning ved arkæolog Nanna Holm Gade.

Der var ingen børnebygger i efterårssæsonen men:

**Aftenen før årsdagen** var vi mange både børn og voksne, der sent fredag eftermiddag mødte op og sammen med Maria, forberedte en god middag, der blev tilberedt over bålet. Børnene deltog flittigt i madlavningen, men der blev selvfølgelig også tid til at lege og udforske og nyde at være i det fri. Nogle af familierne med børn overnattede i Salshuset fra fredag til lørdag og børnene var helt friske og klar til at holde fødselsdag om lørdagen. De var i fuld aktivitet dagen igennem, men godt trætte lørdag aften.

**Vikingelandsbyens 25. Årsdag** lørdag d. 2. september blev fejret med maner. Venneforeningens medlemmer var mødt talstærkt frem. Der var udvidet åbningstid og vi havde endnu flere aktiviteter i gang end vi plejede. Der blev holdt taler og i **fødselsdagsgave** forærede vi Vikingelandsbyen pil til etablering af pilemark, så Vikingelandsbyen kan være selvforsynende med flettepil. **Risbytapetet** blev indviet og beundret og sidst på dagen, under højlydt piben, larm og trommer, blev tapetet båret ind i Salshuset og hængt på plads på langvæggen. Det har været en kæmpe opgave, der har strakt sig over 3 år. Det har været lagt megen omhu og stolthed over Vikingelandsbyen i arbejdet og det er et meget smukt tapet. **Oseberggryden** blev indviet med havregrød for at tætnes, den var flot sortbrændt og så tæt på det originale fund som muligt. Tusind tak til alle, for jeres bidrag stort som småt, til at gøre årsdagen så festlig og give vores gæster en dejlig dag og lærerig oplevelse.

**Mimersdagene** blev afholdt 25. - 28. november. Årets emne på Mimersdagene var løbbinding. Vi fik bundet fine kurve til Vikingelandsbyen, ikke så mange for det er en lidt langsom teknik, men den er enkel og man kan lave tætte gode beholdere i alle størrelser og til mange formål.

Mimersdagene var samtidig afslutning på årets medbygger sæson.

Desværre har vi måtte aflyse både **sommer- og vintersolhverv** pga. manglende tilslutning. Bestyrelsen vil drøfte alternativer med medlemmerne.

Igennem hele året har der været medlemmer, der i den almindelige arbejdstid herunder også i sommer - og vinterperioden har bidraget med hjælp til brobyggeriet og laden. Det kan man fortsat gøre. Som noget nyt har vi siden 9. januar 2018 haft åbent i systuen hver tirsdag og torsdag kl. 10 - 14. Det er der flere, som har benyttet sig af og det fortsætter vi med, når medbygger sæsonen starter igen d. 13. marts.

Når vi, som bestyrelse, ser tilbage på foreningsåret, så er det helt forrygende, hvad vi i Venneforeningen har bidraget med til Vikingelandsbyen. Det gælder både med økse og synål, men altafgørende også bidraget til et godt socialt miljø. Alt det har kun kunnet ske, fordi I støtter op omkring Vikingelandsbyen og bidrager på hver jeres måde som medbyggere og støtte til Venneforeningen. Det er et helt særligt engagement, som kendetegner Venneforeningen og det skal vi fortsat værne om.

En stor tak til jer alle.